

URSKILJNING MITT I VÄRLDENS VINDAR

Vi lever i tider av stor oro, förvirring och kris. Corona, covid-19 har tagit sitt hårda grepp om mänskligheten. Vad är det som egentligen händer?

Den 18 oktober 2019 hade WHO, Event 201, fiktiv pandemiövning. Frågan väcks om och vad var redan känt inom WHO.?? Hade orostecken rest sig redan från Wuhan eller.....? Dock, det vad vi vet idag är att båda WHO, EU och Sverige (en del andra länder också, som vi vet med facit i handen) har agerat pinsamt långsamt för att begränsa spridningen av viruset.

Börsen har gått ner och upp och ner. När orosmoln stiger upp i horisonten reagerar människan utan andlig vägledning, Herdens Röst, med oro, rädsla, panik och börsen går ner, ner, ner.... Den som har uthållighet mitt i stormen kan vänta ut stormen utan panik. Om du går och säljer dina aktier mitt i stormen, tänker du kanske att du har räddat åtminstone en del av vad du investerat, dock om du väntar ut stormen kommer du att se – "börsen gick upp; Stockholm 3%, Tokyo 3,2%, Hongkong 2,4%" osv., osv... (uppgången morgonen 2020-04-17)

Jes 30:15

....."Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka."...

Vi behöver vägledning, rådgivning i dessa tider, men från vem? Vem kan vi lita på? Hur kan vi se klart vad som är viktigt, väsentligt? Vilka beslut skall vi göra, vad är viktigt just nu? Vad kan vi göra för att åter finna stabilt mark under fötterna?

Hur kan jag se med klarhet utan att gå vilse?

Joh 14:29

Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.

När du befinner dig vid korsvägen och behöver bestämma vart du skall ta vägen här näst, du behöver stanna tills du har övervägt vart var och en av vägarna tar dig till. Vi vet inte alltid vad som möter oss i slutet av en viss väg. Vi behöver vägledning! Här får du några tankar vad som är viktigt och Bibliskt.

Jes 30:21

*Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig:
"Här är vägen, gå på den."*

- A. Vad är det vi behöver *urskilja* för att hitta fram till trygghet? Det som är sant och falskt, gott och ont, rent och orent, men kanske är det just *tiderna* som är svårt för oss att urskilja! Vilka är tidens milstolpar givna för oss i Bibeln?? 2 Krön 12:32
- B. Vad är det då som orsakar *förvirringen*?
Kompromisserna, vi anpassar oss med tankegångar vilka leder oss vilse, tills vi blir förvirrade. 3 Mos 19:19, Rom 12:2

Blandning skapar förvirring, division och splittring.

- Blandat *budskap* = säd,
- Blandat *livsstil* = olika gran i klädesplagg,
- Blandat *samarbete* = parning.

En del är sant och en del laglöst!

Dessa blandningars resultat är alltid steril, utan frukt!

Hur urskiljer vi Kristus i en tid av mänsklig såväl som andlig förvirring?

- I. Fokus! En skall vara *centralt*, Jesu Kristi korsfästelse, död och uppståndelse!
- II. Avslöja villfarelsen, synden för att sedan introducera befrielsen, frälsningen!
- III. Håll huvudet kallt – ha is i magen – tålmod, uthållighet!
- IV. Lär känna Herdens röst
- V. Se på frukten.

Jesus sa: "Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt."

Sekulariseringen i kyrkan. Relativisering av sant och falskt, ont och gott... kristna som i ena stunden sjunger lovsång till Jesus som världens Frälsare, och i nästa stund *förnekar* de mest grundläggande lärosatserna i kristendomen. **Förvirrat**, som sagt. *Olof Edsinger*

Skakningarnas tid

Heb 12:25-29

Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte de kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen?

26 Den gången **fick hans röst jorden att skaka**, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen.

27 Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå.

28 När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan,

29 för vår Gud är en förtärande eld.

I samhället i stort är det uppenbart. Hela det västerländska samhället befinner sig i gungning – politiskt, moraliskt och religiöst.

- Historiskt stora flyktingströmmarna.
- Förfärande hårdhet i de europeiska politikernas hjärtan.
- Väst har vänt den kristna religionen ryggen.
- Det pågår en islamisering av Väst.

Det finns all anledning att på nytt börja läsa Nya testamentets *undervisning om den yttersta tiden*, för att kunna tolka och *bedöma tidens tecken!* 2 Krön 12:32

Herren själv tillåter att det knakar i fogarna.

1Petr 4:17

Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?

Som allt annat som har sitt ursprung hos vår Herre ska vi *betrakta dessa skakningar* som ett uttryck för *Guds nåd mot sina barn.*

Matt 10:26,27

Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt.

27 Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken.

Joh 16:8

Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

Hur ska vi kunna urskilja Guds väg i allt detta? Hur urskiljer vi Kristus i en tid av mänsklig såväl som andlig förvirring? Olof Edsinger

1. FOKUS I DET CENTRALA

Fokus! En skall vara *centralt*, Jesu Kristi korsfästelse, död och uppståndelse!

2. ÄRLIGHET; AVSLÖJA – FRÄLSA

Avslöja villfarelsen, synden för att sedan introducera befrielsen, frälsningen!

3. HÅLL HUVUDET KALLT

Bråttom, impulsivitet vilseleder oss. Den kopierar Guds kreativitet. Det finns tid för allting. Guds försoningsplan för människan kommer gå till uppfyllelse till sista punkt och prick! Striden är Guds, vi följer...rösten och den är ALLTID trogen Ordet i sin helhet!!! Ps 119:160, Jes 30:21

2 Tess 2:2, Matt 24:24, Matt 24:4–13, Apg 17:10–11, 1 Tess 5:19–22,

4. LÄR KÄNNA HERDENS RÖST

Hur lär vi känna igen Herdens röst? Jesu själv lyssnade endast Faderns röst och svarade "Det står skrivet", Matt 4:1–11, "Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra." Joh 5:19,

Det är på hög tid att vi börjar använda alla våra sinnen; lyssna, se, lukta, känna, ja till och med smaka och inte minst instinkten, sinnet i inre människan.

Joh 10:3–5, Joh 10:27, 2 Tim 4:3–4

5. SE PÅ FRUKTEN

Du behöver även här tålamod för att kunna skilja frukten. Många kakor ser bra ut på ytan, men du behöver smaka innehållet före sanningen kommer fram. Vi vill se bestående frukt växa fram! I stundens upplevelse kan vi bli vilseledda känslomässigt. Om du bygger upp din tro vid tillfälliga upplevelser istället för sanningens Ord upptäcker du snart nog hur frukten smakar innerst inne.

Matt 7: 15–20

LYDNAD

Även den minsta lilla sak i våra liv, som inte står under den Helige Andes kontroll, kan förorsaka andliga förvirring, och hur mycket vi än funderar över dem, kan vi inte reda upp dem – vi får inte klarhet för saken.

Andliga förvirring får sin lösning bara genom lydnad.

Så fort vi lyder, *klarnar det för oss*, vi urskiljer andliga ting. 1 Kor 2:14

Det är förödmjukande, för när det känns som om himlen är stängd pga. förvirring och vi vet att orsaken finns hos oss själva, i vårt sinne.

När vi överlåter vår förmåga till *vision och klarsyn* till den Helige Ande, får vi kraften (förmågan) att uppfatta Guds vilja, och vi kan leva vårt liv *i sanningens ljus*, i all enkelhet. *Oswald Chambers*

Ordspråksboken 29:18

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.

En del av materialet är hämtat från Olof Edsingers artikel; Att Urskilja Kristus del 1, i Världen Idag. Jag uppmuntrar är att läsa hela artiklen.

Pastor Kimmo Mustonen, Full Gospel